

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ



Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!



**Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,
θανάτῳ θάνατον πατήσας
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωὴν χαρισάμενος.**

*«Θανάτου ἐορτάζομεν νέκρωσιν,
ἄδου τὴν καθαίρεσιν,
ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου, ἀπαρχὴν,
καὶ σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τὸν αἴτιον,
τὸν μόνον εὐλογητὸν τῶν Πατέρων
Θεὸν καὶ ὑπερένδοξον».*

Εισαγωγικά...

Η θρησκευτική ηγεσία των Ιουδαίων καταδίκασε τον Ιησού σε σταυρικό θάνατο. Ο Ιωσήφ από την Αριμαθαία και ο Νικόδημος, κρυφοί μαθητές του Ιησού, κατέβασαν από τον Σταυρό το σώμα του δασκάλου τους (Αποκαθήλωση), το άλειψαν με αρώματα, το τύλιξαν σε ένα καθαρό σεντόνι και το έβαλαν σε ένα καινούργιο μνήμα, που ήταν σκαλισμένο σε βράχο. Ύστερα κύλησαν μια μεγάλη πέτρα, έκλεισαν την είσοδο του μνήματος και έφυγαν.



Εκεί παρακολουθούσαν και οι γυναίκες, που ήταν μαθήτριες του Ιησού, καθισμένες απέναντι από τον τάφο...

Οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι ζήτησαν στρατιώτες από τον Πιλάτο, για να φρουρούν τον τάφο του Ιησού, μήπως έρθουν οι μαθητές του κρυφά τη νύχτα και τον κλέψουν, και πουν στον λαό ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Πήγαν λοιπόν στον τάφο, σφράγισαν την πέτρα και άφησαν τη φρουρά εκεί...

*Μάτην φυλάττεις τον τάφον, κουστωδία·
Οὐ γάρ καθέξει τύμβος αὐτοζωΐαν.*

(Ορθρος Μεγάλου Σαββάτου)



Δηλαδή:

“Μάταια φυλάς τον τάφο,
εσύ φρουρά·
γιατί το μνήμα δε θα
κρατήσει μέσα του Αυτόν
που είναι η ίδια η ζωή!”



Μέρος Α΄:

Τα γεγονότα της Αναστάσεως



Το πρωί της Κυριακής, από τα βαθιά χαράματα, η Μαρία η Μαγδαληνή, μαζί με άλλες Μυροφόρες γυναίκες, ήρθαν στον τάφο του Ιησού, έχοντας μαζί τους και τα αρώματα που είχαν ετοιμάσει για να αλείψουν το νεκρό Σώμα Του, για να τον τιμήσουν. Στον δρόμο συζητούσαν μεταξύ τους και έλεγαν:
«Ποιος θα μας μετακινήσει εκείνη τη μεγάλη πέτρα από την είσοδο του τάφου;»

Φτάνοντας, όμως, είδαν ότι η πέτρα είχε μετακινηθεί και ο τάφος ήταν ανοιχτός! Μπήκαν μέσα και διαπίστωσαν ότι το Σώμα του Χριστού έλειπε! Στα δεξιά του σημείου όπου είχε τοποθετηθεί είδαν να κάθεται ένας Άγγελος με λευκή στολή και τρόμαξαν!



Εκείνος τούς είπε: «Μη φοβάστε! Ξέρω ότι ψάχνετε τον Ιησού τον Εσταυρωμένο! Τι ζητάτε τον ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς; Δεν είναι εδώ, γιατί αναστήθηκε, όπως το είχε πει! Να και το μέρος όπου βρισκόταν το σώμα Του! Πηγαίните όμως να το πείτε και στους μαθητές Του!»





Οι Μυροφόρες πήγαν και είπαν τα νέα στους μαθητές, οι οποίοι είχαν κλειστεί στο σπίτι και θρηνούσαν για τον θάνατο του δασκάλου τους.

Εκείνοι όμως δεν τις πίστεψαν, αλλά τους φάνηκαν τα λόγια αυτά σαν φλυαρίες.

Έτρεξαν τότε ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο μνήμα και διαπίστωσαν ότι πράγματι ήταν άδειο! Ήταν εκεί μόνο τα σάβανα, δηλαδή οι πάνινες λωρίδες με τις οποίες ήταν τυλιγμένος ο νεκρός! Το εκπληκτικό ήταν ότι τα σάβανα είχαν παραμείνει τυλιγμένα στο σχήμα του σώματος του Χριστού, το οποίο βεβαίως έλειπε από μέσα! Γεμάτοι απορία οι δύο μαθητές γύρισαν πίσω στο σπίτι...





Τι είχε συμβεί όμως νωρίτερα; Ενώ οι Μυροφόρες γυναίκες πλησίαζαν στο μνήμα, και ενώ οι στρατιώτες φρουρούσαν τον τάφο, ξαφνικά έγινε μεγάλος σεισμός, γιατί ένας Άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό και μετακίνησε την πέτρα από την είσοδο του μνημείου! Η όψη του ήταν σαν αστραπή και τα ρούχα του ολόλευκα σαν το χιόνι!

Οι φρουροί φοβήθηκαν τόσο πολύ, που άρχισαν να τρέμουν και έπεσαν κάτω σαν νεκροί! Ο τάφος ήταν άδειος, αφού ο Χριστός είχε ήδη αναστηθεί πολύ νωρίτερα και είχε βγει από τον σφραγισμένο τάφο χωρίς

να Τον αντιληφθεί κανείς, αφήνοντας τους ανυποψίαστους στρατιώτες να προσέχουν για αρκετή ώρα ένα κενό μνήμα! Με άλλα λόγια, ο σεισμός δεν έγινε την ώρα της Ανάστασης του Χριστού, αλλά αργότερα, όταν κατέβηκε ο Άγγελος. Επίσης, η πέτρα δε μετακινήθηκε για να βγει ο Χριστός, αλλά για να μπουν οι Μυροφόρες και οι μαθητές του Χριστού, για να διαπιστώσουν το γεγονός ότι αναστήθηκε.



Οι φρουροί, λοιπόν, αφού συνήλθαν από την έκπληξη και τον φόβο τους, πήγαν και ανέφεραν στους αρχιερείς όλα όσα συνέβησαν. Αυτοί αποφάσισαν τότε να δωροδοκήσουν με πολλά χρήματα τους στρατιώτες, λέγοντάς τους να πουν ότι τη νύχτα, ενώ αυτοί κοιμούνταν, ήρθαν οι μαθητές του και τον έκλεψαν. «Και μην ανησυχείτε», συνέχισαν οι αρχιερείς. «Αν το ακούσει αυτό ο Ρωμαίος διοικητής, ο Πιλάτος, εμείς θα



τον πείσουμε και θα σας απαλλάξουμε από κάθε ευθύνη, για να μη σας τιμωρήσει». Οι στρατιώτες πήραν τότε τα χρήματα και έκαναν όπως τους δασκάλεψαν οι αρχιερείς...



Μέρος Β΄:

Οι εμφανίσεις του Αναστημένου Ιησού

Στα ιερά Ευαγγέλια, εκτός από την παρουσία του Αγγέλου (ο Λουκάς και ο Ιωάννης αναφέρουν μάλιστα την παρουσία δύο Αγγέλων), έχουμε και τις εμφανίσεις του ίδιου του Αναστημένου Χριστού! Μετά την Ανάστασή Του ο Ιησούς, το πρωί της Κυριακής, εμφανίστηκε πρώτα στη Μαρία τη Μαγδαληνή (Μάρκ. ιστ' 9-11, Ιω. κ' 11-18), αλλά και στις υπόλοιπες Μυροφόρες γυναίκες (Ματθ. κη' 9-10).



Κατά το απόγευμα της ίδιας ημέρας εμφανίστηκε με διαφορετική μορφή σε δύο μαθητές που πήγαιναν στην Εμμαούς, ένα χωριό έξω από τα Ιεροσόλυμα (Μάρκ. ιστ' 12-13, Λουκ. κδ' 13-35).

Φαίνεται ότι οι δύο αυτοί μαθητές δεν ανήκαν στον κύκλο των δώδεκα και ότι ο ένας από αυτούς ονομαζόταν Κλεόπας. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, που απηχείται και στην υμνογραφία, ο δεύτερος μαθητής ήταν ο Ευαγγελιστής Λουκάς.



Ο Ιησούς περπάτησε μαζί τους μέχρι την Εμμαούς και κάθισε στο τραπέζι μαζί τους. Τότε μόνο Τον αναγνώρισαν, όταν ευλογούσε και έκοβε το ψωμί... Την ίδια μέρα ο Αναστημένος Χριστός εμφανίστηκε και στον Απόστολο Πέτρο (Λουκ. κδ' 34, Α' Κορινθ. ιε' 5).

Το βράδυ της ίδιας ημέρας εμφανίστηκε και στους μαθητές Του, οι οποίοι ήταν συγκεντρωμένοι στο σπίτι, με κλειστές τις πόρτες, επειδή φοβούνταν τους Ιουδαίους (Ιω. κ' 19-23).

Εμφανίστηκε και στάθηκε ανάμεσά τους και τους είπε: «Ειρήνη σ' εσάς!»



Όταν το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά Του. Οι μαθητές χάρηκαν πολύ που είδαν τον Κύριο.

Από αυτή τη συνάντηση όμως έλειπε ο Θωμάς. Όταν του το έλεγαν οι άλλοι μαθητές, εκείνος δεν τους πίστευε και έλεγε: «Αν δεν δω στα χέρια του τα σημάδια από τα καρφιά, και αν δε βάλω το δάκτυλό μου στα σημάδια αυτά, και αν δε βάλω το χέρι μου στη λογχισμένη πλευρά του, εγώ δε θα πιστέψω!»

Οχτώ μέρες αργότερα οι μαθητές ήταν πάλι μέσα στο σπίτι, μαζί τους κι ο Θωμάς. Ήρθε τότε ο Ιησούς, ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές, στάθηκε στη μέση και είπε: «Ειρήνη σ' εσάς!»



Ἐπειτα εἶπε στον Θωμά: «Φέρε το δάκτυλό σου εδώ και δεσ τα χέρια μου, και βάλε το χέρι σου στη λογχισμένη πλευρά μου. Και μην αμφιβάλλεις, αλλά πίστευε!»
Ακολουθεί η σπουδαία ομολογία του Θωμά: «Εσύ είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου!» (Ιω. κ' 26-29).

Την πρώτη εμφάνιση του Αναστημένου Χριστού στους μαθητές περιγράφει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς ως εξής: Ο Ιησούς στάθηκε ανάμεσά τους και τους είπε: «Ειρήνη σ' εσάς!»

Αυτοί από την ταραχή και τον φόβο νόμιζαν ότι έβλεπαν φάντασμα. Εκείνος τούς είπε: «Γιατί είστε τρομαγμένοι και γιατί γεννιούνται στην καρδιά σας αμφιβολίες; Κοιτάξτε τα χέρια μου και τα πόδια μου, για να βεβαιωθείτε ότι είμαι εγώ ο ίδιος. Ψηλαφήστε με για να δείτε ότι δεν είμαι φάντασμα. Ένα φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά, όπως βλέπετε εμένα να έχω».

Και λέγοντας αυτά, τους έδειξε τα χέρια και τα πόδια του. Αυτοί από τη χαρά και την έκπληξή τους δεν πίστευαν στα μάτια τους. Τους ρώτησε ο Ιησούς: «Έχετε τίποτε φαγώσιμο;»

Αυτοί τότε του έδωσαν ένα κομμάτι ψητό ψάρι και ένα κομμάτι κηρήθρα με μέλι. Ο Ιησούς τα πήρε και τα έφαγε μπροστά τους. Στη συνέχεια τούς φώτισε τον νου, για να καταλαβαίνουν τις Γραφές και τους είπε να καθίσουν στην Ιερουσαλήμ μέχρι να τους στείλει το Άγιο Πνεύμα (Λουκ. κδ' 36-49). Ο Ευαγγελιστής Μάρκος αναφέρει ότι ο Χριστός εμφανίστηκε στους μαθητές Του ενώ έτρωγαν, και τους έκανε παρατήρηση, επειδή είχαν αμφιβολίες και επέμεναν να μην πιστεύουν τις Μυροφόρες που τον είχαν δει αναστημένο (Μάρκ. ιστ' 14).



Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει και μια εμφάνιση του Αναστημένου Ιησού σε επτά από τους Αποστόλους στη λίμνη της Τιβεριάδας (Ιω. κα' 1-23). Ήταν εκεί ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, ο Θωμάς, ο Ναθαναήλ και άλλοι δύο. Τους είπε τότε ο Πέτρος: «Πάω να ψαρέψω». Πήγαν και οι άλλοι μαζί του και ανέβηκαν στο πλοίο. Όλη τη νύχτα δεν κατάφεραν να πιάσουν τίποτα. Όταν ξημέρωσε, εμφανίστηκε ο Ιησούς και στάθηκε στην παραλία, αλλά οι μαθητές δεν Τον αναγνώρισαν. Τους είπε ο Ιησούς: «Παιδιά, μήπως έχετε τίποτα να φάμε με το ψωμί;» Εκείνοι απάντησαν: «Όχι». Είπε πάλι ο Ιησούς: «Ρίξτε το δίχτυ στη δεξιά μεριά του πλοίου και θα βρείτε ψάρια». Πράγματι, έριξαν το δίχτυ και έπιασαν τόσα πολλά ψάρια που δεν μπορούσαν να το τραβήξουν! Είπε τότε ο Ιωάννης στον Πέτρο: «Ο Κύριος είναι!»



Μόλις το άκουσε αυτό ο Πέτρος, ρίχτηκε στο νερό και βγήκε κολυμπώντας, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές ήρθαν με το πλοιάριο, σέρνοντας και το δίχτυ με τα ψάρια. Βγαίνοντας στη στεριά, είδαν εκεί αναμμένα κάρβουνα κι ένα ψάρι πάνω στη φωτιά, καθώς και ψωμί. Τους είπε ο Ιησούς: «Ελάτε να φάτε». Και τους μοίρασε το ψωμί και το ψάρι. Αυτή ήταν η τρίτη εμφάνιση του Ιησού στους μαθητές μετά την Ανάστασή Του.

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει και μία εμφάνιση του Ιησού στους έντεκα μαθητές στη Γαλιλαία (Ματθ. κη' 16-20). Εκεί τους έδωσε και την εντολή να πάνε σε όλα τα έθνη, να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και να βαπτίζουν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντας ταυτόχρονα τους



πιστούς να τηρούν τις εντολές Του. Τέλος, τους υποσχέθηκε ότι θα είναι πάντα μαζί τους.



Η τελευταία εμφάνιση του Αναστημένου Ιησού στους μαθητές Του έγινε στο Όρος των Ελαιών, όπου ακολούθησε η Ανάληψή Του στους ουραμούς, 40 μέρες μετά την Ανάστασή Του (Μάρκ. ιστ' 19-20, Λουκ. κδ' 50, Πράξ. α', 6-11). Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει και μία εμφάνιση του Ιησού σε περισσότερους από 500 αδελφούς την ίδια στιγμή, οι περισσότεροι από τους οποίους μάλιστα βρίσκονταν ακόμα στη ζωή όταν ο Παύλος τα έγραφε αυτά (Α' Κορινθ. ιε' 6). Αναφέρει επίσης και μία εμφάνισή Του στον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο (Α' Κορινθ. ιε' 7).

Όλες αυτές, λοιπόν, οι εμφανίσεις του Αναστημένου Χριστού παρουσιάζονται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Μερικές από αυτές περιγράφονται αναλυτικά, ενώ άλλες απλώς αναφέρονται. Πρέπει όμως να υπήρξαν και άλλες εμφανίσεις Του.



Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις "Πράξεις των Αποστόλων":

“Μετά τον θάνατό Του παρουσιάστηκε σε αυτούς (εννοεί τους Αποστόλους) ζωντανός, με πολλές αποδείξεις. Εμφανιζόταν σε αυτούς για σαράντα μέρες και τους μιλούσε σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού” (Πράξ. α' 3).

Μέρος Γ΄:

Αποδείξεις της Αναστάσεως του Χριστού

Ἡ Ἀνάστασις



Όλα όσα διαβάζουμε στα ιερά κείμενα της Καινής Διαθήκης, τα οποία οι Ιεροί Ευαγγελιστές αλλά και ο Απόστολος Παύλος περιγράφουν πολύ καθαρά και παραστατικά, φανερώνουν ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός και τίποτα δεν μπορεί να το διαψεύσει. Ολόκληρη η πίστη μας στηρίζεται πάνω στο γεγονός της Αναστάσεως. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Εἰ δέ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν» (Α΄ Κορινθ. ιε΄ 17), δηλαδή: «Εάν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, τότε η πίστη σας είναι μάταιη, χωρίς περιεχόμενο». Ο Χριστός, λοιπόν, αναστήθηκε πραγματικά!

Δυστυχώς όμως πολλοί άνθρωποι, από τότε μέχρι και σήμερα, έχουν αμφισβητήσει την Ανάσταση του Χριστού, προβάλλοντας διάφορα επιχειρήματα, για να την διαψεύσουν. Στη συνέχεια θα δούμε κάποιες απαντήσεις στα επιχειρήματα αυτά, οι οποίες τεκμηριώνουν την αλήθεια της Αναστάσεως του Κυρίου.

Επιχείρημα 1: *Ήδη από τις πρώτες μέρες οι στρατιώτες που φρουρούσαν τον τάφο του Χριστού έλεγαν ότι ήρθαν κρυφά οι μαθητές του και τον έκλεψαν.*

Απάντηση:

α). Οι στρατιώτες δωροδοκήθηκαν από τους αρχιερείς, γι' αυτό διέδιδαν φήμες ότι το σώμα του Χριστού κλάπηκε. Όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, «οι στρατιώτες πήραν τα χρήματα και έκαναν όπως τους δασκάλεψαν. Έτσι κυκλοφόρησε αυτή η φήμη στους Ιουδαίους έως σήμερα» (Ματθ. κη' 15).



β). Ήταν αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο, επειδή οι στρατιώτες φρουρούσαν συνεχώς τον τάφο. Κανένας δεν μπορούσε να πλησιάσει απαρατήρητος, χωρίς να συλληφθεί. Αν πήγαιναν εκεί οι μαθητές Του για να τον κλέψουν, οι φρουροί θα τους συλλάμβαναν αμέσως.

Επιχείρημα 2: *Οι στρατιώτες είχαν αποκοιμηθεί και δεν πήραν είδηση για την κλοπή.*

Απάντηση:

α). Αν πράγματι κοιμούνταν, τότε πώς το ξέρουν και μαρτυρούν ότι ήρθαν οι μαθητές Του και τον έκλεψαν; Αυτοί που κοιμούνται δεν μπορούν να δουν τι γίνεται γύρω τους!

β). Οι Ρωμαίοι στρατιώτες ήταν πολύ προσεκτικοί στο θέμα αυτό, επειδή ο ρωμαϊκός νόμος ήταν πολύ αυστηρός και τιμωρούσε με θάνατο όποιον φρουρό κοιμόταν σε ώρα υπηρεσίας. Γι' αυτό και οι αρχιερείς έδωσαν πολλά χρήματα στους στρατιώτες και τους υποσχέθηκαν ότι θα τους "καλύψουν" αν έφτανε κάτι στα αυτιά του Πιλάτου (Ματθ. κη' 12-14).

γ). Οι στρατιώτες δεν ήταν μόνο ένας ή δύο, αλλά πολύ περισσότεροι. Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι κάποιος από αυτούς αποκοιμήθηκε, είναι λίγο δύσκολο να φανταστούμε ότι αποκοιμήθηκαν όλοι ομαδικά!

δ). Οι μαθητές, στην προσπάθειά τους να αποσφραγίσουν και να μετακινήσουν την τεράστια πέτρα από την είσοδο του τάφου, σίγουρα θα έκαναν θόρυβο και φασαρία. Οι φρουροί, ακόμα κι αν είχαν αποκοιμηθεί, θα ξυπνούσαν!

Επιχείρημα 3: *Μήπως αυτοί που δωροδόκησαν τους φρουρούς ήταν οι μαθητές; Μήπως έδωσαν χρήματα στους φρουρούς, για να τους επιτρέψουν να πάρουν το σώμα του Χριστού;*

Απάντηση:

α). Οι μαθητές ήταν φτωχοί άνθρωποι. Δεν είχαν τόσα χρήματα να δώσουν στους στρατιώτες.

β). Οι φρουροί δεν θα δέχονταν ποτέ να δωροδοκηθούν από τους μαθητές, γιατί σίγουρα θα τιμωρούνταν με θάνατο. Πώς θα μπορούσαν οι μαθητές να τους δικαιολογήσουν και να τους "καλύψουν" στον Πιλάτο; Ούτε δύναμη είχαν, ούτε εξουσία, ούτε γνωριμίες με τη ρωμαϊκή εξουσία. Άλλωστε, αν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, οι ισχυροί Ιουδαίοι αρχιερείς θα απαιτούσαν και θα πετύχαιναν την καταδίκη των φρουρών σε θάνατο, όπως τα είχαν καταφέρει με τον ίδιο τον Ιησού, που ήταν και αθώος, αλλά είχε και τον λαό με το μέρος Του – τουλάχιστον στην αρχή. Μόνο οι αρχιερείς αποτελούσαν για τους φρουρούς ένα πολύ δυνατό "μέσο", αφού είχαν τη δύναμη να επηρεάσουν τον Πιλάτο και να τους δικαιολογήσουν, πράγμα το οποίο έγινε. Αλλιώς, πώς εξηγείται το γεγονός ότι έμειναν τελικά ατιμώρητοι;



Επιχείρημα 4: Οι μαθητές σίγουρα θα βρήκαν τελικά κάποιον τρόπο να ξεγελάσουν τους φύλακες του τάφου για να πάρουν το σώμα του Χριστού.

Απάντηση:

α). Υπάρχει κάτι που μαρτυρεί ότι το σώμα του Χριστού δεν κλάπηκε: Μέσα στον άδειο τάφο βρέθηκαν τα σάβανα του νεκρού, δηλαδή οι πάνινες λωρίδες με τις οποίες ήταν τυλιγμένος! Το εκπληκτικό είναι ότι τα σάβανα είχαν παραμείνει τυλιγμένα στο σχήμα του σώματος του Χριστού, το οποίο βεβαίως έλειπε από μέσα! Αν είχαν κλέψει το σώμα οι μαθητές, κατ' αρχάς δε θα μπορούσαν να το βγάλουν από τα σάβανα χωρίς να τα ξετυλίξουν! Έπειτα, δε θα είχαν και πολύ χρόνο στη διάθεσή τους. Άρα, θα το έπαιρναν μαζί με τα σάβανα, αφού θα έκαναν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν, για να μην τους αντιληφθούν οι φύλακες. Είναι τουλάχιστον αστείο να σκεφτούμε ότι κάθισαν εκεί με τις ώρες, ξετύλιξαν τις λωρίδες,



πήραν το σώμα, και μετά κάθισαν να τις ξανατυλίξουν! Άλλωστε, τα σάβανα τύλιγαν το σώμα πολύ σφιχτά και ήταν κολλημένα πάνω σ' αυτό, λόγω των αρωματικών ουσιών. Ήταν αδύνατο να τα ξετυλίξει κανείς.



β). Η ψυχολογική κατάσταση και ο χαρακτήρας των μαθητών μαρτυρούν το αντίθετο. Οι μαθητές, από τη στιγμή που συνελήφθη ο Ιησούς, Τον εγκατέλειψαν και παρέμειναν κλειδωμένοι σε ένα σπίτι, επειδή φοβούνταν τους Ιουδαίους (Ιω. κ' 19). Ο Πέτρος δέιλιασε μπροστά σε μια υπηρέτρια και αρνήθηκε τρεις φορές, και μάλιστα με όρκο, ότι γνώριζε τον Χριστό! Ποιος μπορεί να φανταστεί αυτούς τους φοβισμένους ανθρώπους να τολμούν να πλησιάζουν τους φρουρούς, για να παραβιάσουν τον τάφο και να κλέψουν το σώμα;

γ). Για ποιο λόγο οι μαθητές να κλέψουν το νεκρό σώμα από τον τάφο; Τι θα κέρδιζαν αν διέδιδαν ψέματα, ότι αναστήθηκε; Χρήματα, πλούτη, δόξες; Τίποτα από όλα αυτά. Εκείνο που κέρδισαν, διαδίδοντας το μήνυμα της Ανάστασης, ήταν βασανιστήρια, διωγμούς, φυλακίσεις, ταλαιπωρίες και, στο τέλος, μαρτυρικό θάνατο! Ποιος θα δεχόταν να εγκαταλείψει οικογένεια, σπίτι, πατρίδα, περιουσία, επάγγελμα, να τα υποστεί όλα αυτά, και στο τέλος να δώσει και τη ζωή του, για ένα κλεμμένο σώμα, για ένα ψέμα και μια απάτη που ο ίδιος έχει σκηνοθετήσει;



Επιχείρημα 5: *Πολλοί άνθρωποι έχουν βασανιστεί και έχουν πεθάνει για τις ιδεολογίες τους. Μήπως συνέβη το ίδιο και με τους μαθητές του Χριστού;*

Απάντηση:

α). Πράγματι, πολλοί έχουν θυσιαστεί για μια ιδέα (π.χ. πατρίδα, ελευθερία, θρησκεία, κοινωνικό σύστημα, φιλοσοφικό κίνημα). Και σε μια ιδεολογία πολλές φορές είναι εύκολο να υπεισέλθει πλάνη, δηλαδή να παραπλανηθεί κανείς. Αυτό όμως δεν ισχύει για τους μαθητές του Χριστού. Οι Απόστολοι δεν πέθαναν για ιδέες και ιδανικά, ούτε για φιλοσοφίες, ούτε για το «Αγαπάτε αλλήλους», ούτε για τις άλλες ηθικές διδασκαλίες του χριστιανισμού. Οι Απόστολοι θυσιάστηκαν για **γεγονότα**. Θυσιάστηκαν για ένα **συγκεκριμένο πρόσωπο**, τον Ιησού Χριστό, τον οποίο είδαν με τα μάτια τους Αναστημένο, τον άκουσαν με τα αυτιά τους και τον ψηλάφησαν με τα χέρια τους! Όπως μαρτυρεί και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «...ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑώρακαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἔθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν...» (Α΄ Ιω. α΄ 1).





β). Οι Απόστολοι, πριν τους καλέσει ο Χριστός, δεν ήταν ούτε φιλόδοξοι πολιτικοί, ούτε φιλόσοφοι που οραματίζονταν να επηρεάσουν την ανθρωπότητα και να αλλάξουν τον κόσμο, ούτε τίποτε παρόμοιο. Απλοί άνθρωποι ήταν, αγράμματοι ψαράδες, που η μόνη τους έγνοια ήταν να πιάσουν κανένα ψάρι να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Για να μεταμορφωθούν, λοιπόν, σε φλογερούς κήρυκες του Ευαγγελίου και σε διδασκάλους της οικουμένης, σημαίνει ότι κάτι συγκλονιστικό συνέβη στη ζωή τους, κι αυτό είναι η Ανάσταση του Χριστού!

Επιχείρημα 6: *Μήπως τελικά οι μαθητές του Χριστού είχαν ψευδαισθήσεις;*

Απάντηση:

α). Αν είχαν ψευδαισθήσεις, τότε πώς εξηγείται ο άδειος τάφος; Πώς εξηγείται το γεγονός ότι το νεκρό σώμα του Ιησού δεν βρέθηκε ποτέ και πουθενά και από κανέναν; Οι Ιουδαίοι και οι Ρωμαίοι θα παρουσίαζαν το νεκρό σώμα και θα έλεγαν σε όλους να μη δίνουν σημασία στους μαθητές, γιατί έχουν ψευδαισθήσεις!

β). Τον Αναστημένο Χριστό δεν τον είδαν μόνο οι μαθητές, και μόνο μία φορά! Για σαράντα ολόκληρες μέρες Τον έβλεπαν πολλοί και διάφοροι άνθρωποι σε πολλά και διαφορετικά μέρη! Ο Απόστολος Παύλος, μάλιστα, αναφέρει ότι μια φορά ο Ιησούς εμφανίστηκε σε περισσότερους από 500 αδελφούς την ίδια στιγμή, οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονταν ακόμα στη ζωή όταν ο Παύλος τα έγραφε αυτά (Α΄ Κορινθ. ιε΄ 6). Είναι αδύνατο τόσοι πολλοί άνθρωποι, σε τόσες διαφορετικές περιπτώσεις, να είχαν όλοι ομαδικά ψευδαισθήσεις! Και επιτέλους, αφού ζούσαν οι περισσότεροι όταν γράφτηκαν τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, θα μπορούσαν να βγουν και να τα διαψεύσουν όλα αυτά αν ήταν ψέματα! Αυτό δεν έγινε ποτέ!



γ). Όπως έχουμε αναφέρει, οι μαθητές όχι μόνο είδαν, αλλά και ψηλάφησαν τον Αναστημένο Χριστό με τα χέρια τους! Άρα δεν είχαν ψευδαισθήσεις!

δ). Οι μαθητές δεν ήταν άνθρωποι φαντασιόπληκτοι, που θα παραπλανούνταν εύκολα από τέτοιες ψευδαισθήσεις, αλλά ήταν ώριμοι άνδρες, λογικοί, σκληραγωγημένοι, αλλά ακόμα και δύσπιστοι.

ε). Σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις ο Αναστημένος Χριστός, παρόλο που δεν είχε ανάγκη τροφής, έφαγε μπροστά τους, για να τους δείξει ότι δεν ήταν γέννημα της φαντασίας τους,



αλλά ήταν πραγματικά εκεί με το αναστημένο σώμα Του (Λουκ. κδ' 42-43, Ιω. κα' 1-23).

Μάλιστα, έφαγε ψητό ψάρι και κηρήθρα με μέλι, τροφές οι οποίες αφήνουν κατάλοιπα. Τα ψαροκόκαλα και η άδεια κηρήθρα, που άφησε ο Χριστός φεύγοντας, δεν είναι δυνατό να αποτελούν μέρος αυτών των υποτιθέμενων ψευδαισθήσεών τους!

στ). Με το επιχείρημα των ψευδαισθήσεων δεν εξηγείται η ξαφνική αλλαγή στην ψυχολογική κατάσταση, στη στάση και στη συμπεριφορά των μαθητών. Οι δειλοί και φοβισμένοι μαθητές, που κρύβονταν «διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων», ξαφνικά μετατρέπονται σε γενναίους κήρυκες του Ευαγγελίου, μάρτυρες της Αναστάσεως και διδασκάλους της οικουμένης, οι οποίοι δεν υπολογίζουν ούτε κινδύνους, ούτε απειλές, ούτε μαρτύρια, ούτε τον θάνατο! Μάλιστα, η αλλαγή αυτή δεν ήταν στιγμιαία ή προσωρινή, αλλά μόνιμη και σταθερή. Όλα αυτά δεν μπορούν να συμβούν λόγω ψευδαισθήσεων! Μόνο αν παραδεχτούμε ότι είδαν τον Χριστό αναστημένο, χωρίς να έχουν την παραμικρή αμφιβολία, μπορούμε να κατανοήσουμε και να εξηγήσουμε μια τέτοια αλλαγή!



Επιχείρημα 7: *Μήπως θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι μαθητές τα φαντάστηκαν όλα, εξαιτίας του μεγάλου τους πόθου και της υπερβολικής τους λαχτάρας να δουν τον Χριστό αναστημένο;*

Απάντηση:

α). Ποιου πόθου και ποιας λαχτάρας; Οι μαθητές οι ίδιοι ομολογούν ότι ήταν απογοητευμένοι από τον Ιησού, ότι είχαν στηρίξει σ' αυτόν τις ελπίδες τους, ενώ τελικά αυτός κατέληξε στον τάφο! (Λουκ. κδ' 21).

β). Οι μαθητές ούτε περίμεναν, ούτε είχαν προδιάθεση να δεχτούν την Ανάσταση. Αντιθέτως, ήταν τρομερά δύσπιστοι, ακόμα και όταν οι Μυροφόρες και κάποιοι άλλοι τούς διαβεβαίωναν ότι είδαν τον Κύριο αναστημένο! (Ματθ. κη' 17, Μάρκ. ιστ' 11-14, Λουκ. κδ' 11). Μα και όταν οι ίδιοι Τον είδαν με τα μάτια τους να εμφανίζεται μπροστά τους με κλειστές πόρτες και παράθυρα, να τους μιλάει, να τους δείχνει τα σημάδια στα χέρια και στα πόδια Του και να τους καλεί να Τον ψηλαφήσουν, ακόμα και τότε δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους! (Λουκ. κδ' 39-41). Αλλά και ο Θωμάς, ο οποίος έλειπε την πρώτη φορά, δεν πίστευε με τίποτα όλους τους υπόλοιπους μαθητές, που τον διαβεβαίωναν ότι είχαν δει τον Κύριο, αλλά ζητούσε να Τον δει με τα μάτια του και να Τον ψηλαφήσει για να πιστέψει! (Ιω. κ' 24-25).

γ). Οι μαθητές, μετά από τη Σταύρωση και την Ταφή του Χριστού, παρά τα όσα είχαν δει και ακούσει, επέστρεψαν στα πλοία και στα δίχτυά τους, γεγονός που φανερώνει ότι δεν είχαν ούτε ίχνος προδιάθεσης για όσα θα ακολουθούσαν!

δ). Ο Χριστός δεν εμφανίστηκε μόνο στους μαθητές του και σε αυτούς που Τον αγαπούσαν και Τον πίστευαν. Μετά την Πεντηκοστή εμφανίστηκε και σε κάποιον Εβραίο, τον Σαούλ, ο οποίος όχι μόνο δεν είχε καμιά λαχτάρα και κανέναν πόθο να δει τον Χριστό (αφού δεν Τον πίστευε), αλλά καταδίωκε με μανία και φανατισμό τον Χριστό και τους χριστιανούς! (Πράξ. θ' 1-8). Αποτέλεσμα αυτής της εμφάνισης του Χριστού στον Σαούλ ήταν ο φοβερός διώκτης και εχθρός



των χριστιανών να μετατραπεί όχι απλά σε χριστιανό, αλλά και σε μεγάλο Απόστολο! Ο Σαούλ αυτός δεν είναι άλλος από τον κορυφαίο Απόστολο Παύλο! Ο Σαούλ, λοιπόν, δεν ήταν δυνατόν να πέσει θύμα μιας ψευδαίσθησης! Ήταν έξυπνος, αριστοκράτης, μορφωμένος και γενικά ήταν σπουδαίος για τα δεδομένα της εποχής του. Δεν ήταν κανένα ανθρωπάκι, να μην ξέρει τι του γίνεται! Είδε μπροστά του ολοζώντανο τον Αναστημένο Χριστό, ο οποίος τού άλλαξε ριζικά, καθοριστικά και παντοτινά τη ζωή!

Επιχείρημα 8: *Είναι πιθανόν ο Χριστός τελικά να μην πέθανε πραγματικά πάνω στον Σταυρό, αλλά να παρουσίασε αυτό που ονομάζουμε νεκροφάνεια. Έτσι λοιπόν συνήλθε, βγήκε από το μνήμα και παρουσιάστηκε σαν αναστημένος, ξεγελώντας τους πάντες!*

Απάντηση:

α). Πρώτα πρώτα έχουμε τη μαρτυρία του Ρωμαίου αξιωματικού, ο οποίος βεβαίωσε τον Πιλάτο ότι ο Χριστός είχε ήδη πεθάνει.

β). Από τη στιγμή που ο Χριστός ξεψύχησε πάνω στον Σταυρό, μέχρι τη στιγμή που υποτίθεται ότι συνήλθε από τη νεκροφάνεια, είχε περάσει πάρα πολλή ώρα! Αν υπήρχε κάτι τέτοιο, σίγουρα θα είχε διαπιστωθεί πολύ νωρίτερα.

γ). Ο Χριστός δεν πέθανε ήρεμα και ειρηνικά στο κρεβάτι του, αλλά πέρασε προηγουμένως από φρικτά βασανιστήρια: φοβερό μαστίγωμα με φραγγέλιο, ακάνθινο στεφάνι στο κεφάλι, χτυπήματα, σταύρωση με τεράστια καρφιά! Αποκλείεται να είχε συνέλθει από νεκροφάνεια μετά από όλα αυτά!





δ). Έχουμε τον λογισμό της πλευράς του Ιησού από τον στρατιώτη, γεγονός με το οποίο φάνηκε ότι ήδη είχε ξεψυχήσει πάνω στον Σταυρό. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που ήταν παρών στη σκηνή, γράφει: «Καί ὁ ἑωρακῶς μεμαρτύρηκε, καί ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἡ μαρτυρία...» (Ιω. ιθ' 35). Αλλά, και αν ακόμα δεχτούμε ότι μέχρι τη στιγμή εκείνη μπορεί να ήταν ζωντανός, τότε με τον λογισμό της πλευράς του σίγουρα θα πέθαινε.

ε). Ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι κατά τη διάρκεια της ταφής του ήταν ακόμα ζωντανός, σίγουρα θα πέθαινε από ασφυξία με τόσα μύρα που Τον άλειψαν και με τα σάβανα που Τον τύλιξαν. Επίσης, μην ξεχνούμε ότι παρέμεινε και τρεις ημέρες μέσα στον σφραγισμένο τάφο!

στ). Ακόμα κι αν αγνοήσουμε όλα τα προηγούμενα και υποθέσουμε ότι συνήλθε από τη νεκροφάνεια ενώ βρισκόταν μέσα στον τάφο, πώς τα κατάφερε να ξετυλίξει μόνος του τα σάβανα, να σηκωθεί, να μετακινήσει τη βαριά πέτρα από την είσοδο του μνημείου και να ξεφύγει από τους φρουρούς χωρίς να τον προσέξουν, και μάλιστα μετά από τόσες ταλαιπωρίες που είχε υποστεί;

ζ). Ο Χριστός, μετά την Ανάστασή Του, εμφανίστηκε σε διαφορετικά μέρη, από την Ιουδαία μέχρι τη Γαλιλαία, περπάτησε με τους δύο μαθητές πάνω από δέκα χιλιόμετρα, μέχρι την Εμμαούς, συζητώντας μαζί τους, σαν να μην Του είχε συμβεί τίποτα! Αν είχε μόλις συνέλθει από νεκροφάνεια, δε θα μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά!

η). Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε πραγματικά, τότε τι απέγινε μετά; Πού εξαφανίστηκε, χωρίς να αφήσει κανένα ίχνος; Αυτοί που αρνούνται την Ανάστασή Του σίγουρα δε θα δέχονται ούτε την Ανάληψή Του στους ουρανούς.

θ). Πενήντα μέρες μετά την Ανάσταση και δέκα μέρες μετά την Ανάληψη έχουμε την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές. Αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί και αναληφθεί στους ουρανούς, αλλά είχε ξεγελάσει τους πάντες, τότε δε θα ερχόταν το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Το είχε πει ο Χριστός: «Όταν δέ ἔλθῃ ὁ Παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ Πατρὸς, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ» (Ιω. ιε' 26)



Επιχείρημα 9: Έστω ότι όλα τα προηγούμενα επιχειρήματα αυτών που δεν πιστεύουν στην Ανάσταση καταρρίπτονται. Υπάρχουν όμως καθόλου αποδείξεις που να πιστοποιούν ότι πράγματι αναστήθηκε ο Χριστός;

Απάντηση:

α). Ήδη έχουμε πει ότι ο άδειος τάφος δεν μπορεί να εξηγηθεί με άλλο τρόπο, παρά μόνο αν δεχτούμε ότι ο Χριστός αναστήθηκε! Το ίδιο και τα σάβανα, τα οποία βρέθηκαν τυλιγμένα, χωρίς να έχουν πειραχτεί!

β). Οι ίδιοι οι αρχιερείς δεν αμφισβητούν τη μαρτυρία των φρουρών, ούτε την ύπαρξη του άδειου τάφου, ούτε και την ίδια την Ανάσταση! Αντίθετα, προσπαθούν να αποκρύψουν το γεγονός, ώστε να μην το μάθει ο κόσμος, πληρώνοντας τους στρατιώτες για να πουν ψέματα. Και μόνο το γεγονός ότι οι φρουροί τελικά δεν τιμωρήθηκαν για τον άδειο τάφο "φωνάζει" από μόνο του ότι κάποιος τούς "κάλυψε".

γ). Το γεγονός ότι η πίστη και το κήρυγμα της Αναστάσεως ξεκίνησε από την Ιερουσαλήμ, δηλαδή το μέρος όπου ο Χριστός σταυρώθηκε και ενταφιάστηκε! Αν ήταν ψέμα, θα ήταν αδύνατο η πίστη στην Ανάσταση να ξεκινήσει από εκεί!

δ). Η εκπλήρωση των προφητειών. Ήδη, στο πρόσωπο του Χριστού πραγματοποιήθηκαν όλες οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης με εκπληκτική ακρίβεια και λεπτομέρεια! Για παράδειγμα:

- Ο τόπος (Μιχ. ε' 1) και ο τρόπος της Γέννησής Του (Ησ. ζ' 14).
- Η φυγή στην Αίγυπτο (Ωσ. ια' 1) και η σφαγή των νηπίων (Ιερ. λη' 15).
- Η προετοιμασία του ερχομού Του από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο (Ησ. μ' 3, Μαλ. γ' 1).
- Τα θαύματά Του («Αὐτός τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβε καί τὰς νόσους ἐβάστασεν» [Ησ. νγ' 4] κ.ά.)
- Το γεγονός ότι θα μιλούσε με παραβολές (Ψαλμ. οζ' 2, Ησ. στ' 9, Ιεζ. ιβ' 2).
- Το γεγονός ότι, παρά τα πολλά θαύματα, θα απιστούσαν σ' Αυτόν οι Ιουδαίοι (Ησ. στ' 9-10, νγ' 1).
- Η είσοδός Του στα Ιεροσόλυμα πάνω σε γαϊδουράκι (Ζαχ. θ' 9), καθώς και η εξύμνησή Του από τα μικρά παιδιά (Ψαλμ. η' 3).
- Το ότι θα διασκορπίζονταν οι μαθητές Του μετά τη σύλληψή Του (Ζαχ. ιγ' 7).
- Η προδοσία από τον μαθητή Του (Ψαλμ. μ' 10) για τριάντα αργύρια (Ζαχ. ια' 12).
- Ακόμα και το γεγονός ότι οι αρχιερείς με αυτά τα τριάντα αργύρια, μετά που θα τους τα επέστρεφε ο Ιούδας, θα αγόραζαν τον "αγρόν του κεραμέως"! (Ζαχ. ια' 12-13).
- Το ότι θα Τον μισούσαν χωρίς κανέναν λόγο και αιτία! (Ψαλμ. λδ' 19, ξη' 5, ριη' 161).

Ἡ ὉΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤῆΣ ἩΣΑΪΑ



- Το ότι στη δίκη Του θα έφερναν ψευδομάρτυρες! (Ψαλμ. λδ' 11).
- Το ότι στη δίκη θα έμενε σιωπηλός (Ησ. νγ' 7).
- Το γεγονός ότι οι στρατιώτες που Τον σταύρωσαν μοίρασαν τα ρούχα Του μεταξύ τους, αλλά για το ιμάτιό Του έβαλαν κλήρο! (Ψαλμ. κα' 19).
- Το ότι θα σταυρωνόταν ανάμεσα σε δύο παρανόμους (Ησ. νγ' 12).
- Το ότι θα Τον πότιζαν χολή με ξίδι (Ψαλμ. ξη' 22).
- Το ότι θα τρυπούσαν τα χέρια και τα πόδια Του με καρφιά (Ψαλμ. κα' 17).
- Το ότι θα πέθαινε για τις δικές μας αμαρτίες (Ησ. νγ' 4-12).
- Ο λογισμός της πλευράς Του (Ζαχ. ιβ' 10).

Όλες αυτές οι προφητείες, καθώς και πολλές άλλες, εκπληρώθηκαν! Γιατί όχι και η Ανάστασή Του; (Ψαλμ. ιε' 10)

ε). Πολλά γεγονότα, τα οποία προφήτευσε ο ίδιος ο Χριστός στους μαθητές Του, επίσης πραγματοποιήθηκαν. Για παράδειγμα:

- Η τριπλή άρνηση του Πέτρου πριν λαλήσει ο πετεινός.
- Η προδοσία Του από τον Ιούδα.
- Το γεγονός ότι, όπου κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, θα γίνεται λόγος και για την αμαρτωλή γυναίκα που τον άλειψε με μύρο στο δείπνο στη Βηθανία.
- Το ότι θα διώκονταν και εκείνοι, όπως διώχθηκε και ο ίδιος.
- Η καταστροφή του ναού και της Ιερουσαλήμ, γεγονός που πραγματοποιήθηκε το 70 μ.Χ. από τους Ρωμαίους.
- Τα Πάθη Του και ο σταυρικός Του θάνατος.

Γιατί όχι, λοιπόν, και η Ανάστασή Του, για την οποία επίσης είχε μιλήσει στους μαθητές Του;



στ). Το γεγονός ότι οι Απόστολοι, μετά την Ανάσταση και την Πεντηκοστή, έκαναν θαύματα! Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, τότε πώς έκαναν θαύματα; Αμέτρητα θαύματα εξακολούθησαν να πραγματοποιούνται και αργότερα στο όνομα του Χριστού από τους Αγίους μας, μέχρι και σήμερα! Χωρίς την Ανάσταση, ούτε θαύματα, ούτε Αγίους θα είχαμε!



**Χωρίς την Ανάσταση
του Χριστού,
ούτε Αγίους θα είχαμε,
ούτε θαύματα θα
γίνονταν!**



ζ). Το θαύμα της Εκκλησίας του Χριστού! Πόσους ανθρώπους αριθμούσε η πρώτη Εκκλησία; Όταν ο Χριστός έλεγε «...οικοδομήσω μου τήν Ἐκκλησίαν, καί πύλαι ἄδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς», οι πιστοί του ήταν μόλις μερικές δεκάδες άνθρωποι! Από τότε πέρασαν περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια! Διαλύθηκαν αυτοκρατορίες, ξεχάστηκαν κοινωνικά και φιλοσοφικά συστήματα, κατέρρευσαν κοσμοθεωρίες! Όμως η Εκκλησία του Χριστού υπάρχει και παραμένει ακλόνητη, παρά τους φοβερούς διωγμούς που αντιμετώπισε μέσα στους αιώνες. Αυτό όμως δε θα μπορούσε να είναι πραγματικότητα, αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί!



η). Μέσα στην Εκκλησία βλέπουμε τα αποτελέσματα της Ανάστασης του Χριστού στη ζωή του κάθε πιστού, ο οποίος μετανοεί, αλλάζει τρόπο ζωής, ελευθερώνεται, αναγεννάται και μεταμορφώνεται!

Θ). Το Άγιο Φως, που έρχεται κάθε Μεγάλο Σάββατο από τον Τάφο του Χριστού! Την ώρα που ο Ορθόδοξος Πατριάρχης προσεύχεται πάνω στον Πανάγιο Τάφο, όλος ο χώρος πλημμυρίζει με φως, τα καντήλια ανάβουν μόνα τους, το ίδιο και τα κεριά πολλών πιστών, ενώ τα πρώτα λεπτά οι φλόγες των κεριών δεν καίνε! Και αυτό το σπουδαίο θαύμα το ζουν και το βλέπουν κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι! Χωρίς την Ανάσταση του Κυρίου, δε θα είχαμε ούτε αυτό το μοναδικό θαύμα!



- Κάποιοι έχουν αμφισβητήσει κατά καιρούς το θαύμα του Αγίου Φωτός, με το επιχείρημα ότι *μάλλον πρόκειται για ψευδαισθήσεις που έχουν οι πιστοί λόγω έντονων θρησκευτικών συναισθημάτων που βιώνουν κατά τη στιγμή εκείνη!* Αυτό όμως είναι αδύνατο, επειδή:
 - (α). Δεν υπάρχει περίπτωση τόσες χιλιάδες άνθρωποι να έχουν ψευδαισθήσεις την ίδια στιγμή!
 - (β). Πολλοί από τους παρόντες δεν είναι καν χριστιανοί!
 - (γ). Η εμφάνιση του Αγίου Φωτός πολλές φορές έχει φωτογραφηθεί και βιντεογραφηθεί από κάμερες. Οι κάμερες δεν είναι δυνατόν να έχουν κι αυτές ψευδαισθήσεις λόγω έντονων θρησκευτικών συναισθημάτων!
 - (δ). Οι πιστοί δεν βλέπουν απλώς κάποια φαινόμενα, αλλά δεν καίγονται κιόλας από τις φλόγες! Αυτό δεν μπορεί να αποδοθεί σε έντονα θρησκευτικά συναισθήματα!



• Κάποιοι άλλοι έχουν αμφισβητήσει το μεγάλο αυτό θαύμα του Αγίου Φωτός, υποστηρίζοντας ότι *μάλλον κάποιο κόλπο πρέπει να εφαρμόζει ο Πατριάρχης, για να ανάψει το Άγιο Φως!* Ούτε αυτό το επιχείρημα είναι δυνατόν να ισχύει, επειδή:

(α). Διενεργούνται σχολαστικοί και εξονυχιστικοί έλεγχοι προτού μπει ο Πατριάρχης στον Πανάγιο Τάφο.

(β). Ο Ορθόδοξος Πατριάρχης συνοδεύεται από εκπρόσωπο των Αρμενίων. Αν υπήρχε κάποιο κόλπο, εκείνος θα το έβλεπε.

(γ). Ακόμα κι αν ο Πατριάρχης άναβε τα κεριά του με κόλπο, τότε πώς καταφέρνει να ανάβει και όλα τα καντήλια, αλλά και τα κεριά τόσων πιστών, χωρίς να το καταλαβαίνει κανείς;

(δ). Με τι είδους κόλπο θα μπορούσε να κάνει τις φλόγες τόσων κεριών να μην καίνε;

(ε). Το θαύμα αυτό επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, εδώ και αιώνες! Πώς είναι δυνατόν ο εκάστοτε Πατριάρχης να καταφέρνει πάντα να ξεγελά τόσες χιλιάδες κόσμο, χωρίς να τον ανακαλύψουν ποτέ;

(στ). Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες επιστημονικές διερευνήσεις και πειράματα, με τη χρήση και της σύγχρονης τεχνολογίας, που έχουν δείξει ότι πρόκειται για φαινόμενα ανεξήγητα από επιστημονικής άποψης, άρα πρόκειται για θαύμα!

Μετά από όλα αυτά, θα καταλήξουμε στο εξής συμπέρασμα, το οποίο έλεγε και ο Ιερός Αυγουστίνος: Ότι τελικά αυτοί που δεν πιστεύουν δεν είναι δύσπιστοι, αλλά οι πιο εύπιστοι! Δέχονται τα πιο απίθανα, τα πιο παράλογα και τα πιο αντιφατικά, προκειμένου να αρνηθούν το θαύμα!



Χριστός Ανέστη!
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!

**ΤΕΛΟΣ
ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ**

